



# flashboom

26<sup>e</sup> jaargang | nummer 27 /30 april 2021 | redactie: Els

## EDITORIAAL

Een bijzondere week met als centraal thema 'Feest, feest en ... feest': knutselen voor moederdag, 2 juffen die 20 jaar werken in de Leefschool en last but not least ... een reuzefeest voor Christine en Martine.

Christine mag vanaf nu genieten van haar pensioen en Martine gaat aan de slag als dico (coördinerend directeur) in onze scholengroep.

Het ga jullie goed!



## AGENDA

- 22/03: start inschrijfperiode iedereen
- 03/05-07/05: natuurweek lg 5 -> uitgesteld
- 25/05: facultatieve dag
- 26/05: pedagogische studiedag
- 28/06: oudercontact
- 29/06: proclamatie

Forum:

- vanaf 14.30 uur

Praatcafé:

- vanaf 15.30 uur

Leerlingenraad:

- in de leraarskamer o.l.v. Ilse

## MENU

- Zie website

## DEADLINES

- donderdag 12 u naar



## Leefgroep 1 | Paretjes

Deze week hebben we een aantal keer feest gevierd.

We vierden feest voor Lou zijn verjaardag. Hij mocht 3 kaarsjes uitblazen.  
Hieperdepiep hoera!

We vierden ook feest voor Marie-Christine en Martine. Er was een afscheidsfeest in bubbels op de speelplaats, we knutselden ook een mooi cadeau voor hun.

We keken tik tak over de lente, luisterde naar de omgevingsgeluidjes buiten, gingen bloemetjes namaken met vormen, ....

Tot volgende week!

## Leefgroep 1 | Schelpjes

Hallo, hallo allemaal, hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!

Maandag verwelkomden we maar liefst 3 nieuwe schelpjes : Lou (zusje van Anna), Leon (broertje van Ella) en Mayaki (broertje van Mariam).

Welkom lieve schatten en veel geluk op onze school!

Vorige week werkten we een week rond de dieren. Dit was een paar weken voor de vakantie een van de projectvoorstellen. We werkten een dag rond dieren in het bos, boerderijdieren, waterdieren, huisdieren en wilde dieren. Dat was leuk en smaakte naar veel meer.

Maar we hadden deze week een aantal andere belangrijke dingen te doen. Namelijk een afscheidskado knutselen voor juf Martine en Marie-Christine en een kadootje knutselen voor iemand die bij ons thuis woont en die we heeeeeel graag zien; 'Tot de maan en terug', weetjewel. Sssst kindjes, nog niet verklappen!

Volgende week start Aisha die 2 weken stage komt lopen bij ons. Zij heeft de opdracht gekregen om rond dozen te werken en is dinsdag al eens de kinderen komen bevragen. We denken dat het superleuke en boeiende weken zullen worden.

Tot volgende week met meer nieuws!

## Leefgroep 2 | Schildpadjes

Hallo iedereen,

Deze week leerden we een nieuwe letter. De 'b' van buik. Lou had allerlei spullen mee in de lettertas waar we de letter b konden horen. In de knutselhoek tekenden we een mannetje met een hele dikke buik en in de letterhoek liggen allerlei spelletjes om verder te oefenen.

We hebben ook allemaal een mooie strik gemaakt die we op vrijdag hebben aan gedaan op het afscheidsfeest voor Martine en Marie-Christine. We hebben een heerlijk ijsje gekregen en wij gaven onze kunstwerken af en zongen een mooi afscheidslied. We zullen jullie missen.

Tijdens ons projectwerk hebben we allemaal gekozen voor 1 specifieke opzoekvraag die we dan in verschillende groepjes gaan oplossen. Deze week kwamen de hersenen al aan bot. De grote en de kleine hersenen, de zenuwbanen, de hersenstam,... allemaal heel boeiend om hier meer over te weten te komen. Wat zullen onze hersenen weer gegroeid zijn na dit project 😊

Groetjes Sofie.

## Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko's

Beste ouders

Het was al een speciale week! We hebben in muzische ons moederdagcadeau gemaakt. We houden nog even geheim wat het precies is! We hebben ook knutselwerkjes gemaakt voor het afscheid van Christine morgen! Zij heeft 20 jaar gepoetst op onze school. Ook van juf Martine nemen we morgen afscheid. Vandaag trakteerden ze ons allemaal op een heerlijk ijsje! Wat hebben we gesmuld!

In project hebben we verder gewerkt aan de thema's van de GWP: de eerste wereldoorlog, bloemen en planten en temperatuur/ weer. Juf Lise gaf de instructie over bloemen en planten, juf Olaia gaf de instructie over temperatuur en weer. In groepjes doen we onderzoekwerk en gaan we zelfstandig aan de slag met filmpjes en materiaal.

Tot volgende week!

De Stokstaartjes en Gekko's

## LENTEFEEST 23 APRIL 2021

Vrijdagmiddag 23 april 2021... De zon straalde en vormde het begin van een prachtig feestmoment! Eindelijk was het zover! We hadden zolang afgeteld!

Samen met fotograaf David stond ik de feestelingen op te wachten toen Djuro de parking van het Gentbos opdraaide. Alle kinderen stapten gepakt en gezakt maar vooral met een grote glimlach af. Reservekledij en jassen lieten we op de bus. Maar al het lekkers dat we mochten meebrengen? sleurden we met veel plezier mee.

Vol enthousiasme verdwenen we tussen de bladeren en bomen. De reuzebomen waarin we hadden geklommen toen we in het eerste leerjaar zaten, moesten we natuurlijk nog eens uittesten. Sommige bleven laag, anderen waren als aapjes de hoogte ingegaan. Iedereen zorgde voor elkaar en aan het geluid te horen was het duidelijk dat de feestelingen zich amuseerden. Uitgelaten klommen we nog in 3 andere dikke omgevallen bomen.

We stapten verder het bos in, dat er met zijn lenteschoonheid prachtig bij lag en ons met zijn geuren en kleuren en zijn wonderlijke witte tapijten vol bosanemonen verwelkomde. Eens aangekomen op een open plek werden we overgoten door warme zonnestralen. Slingers die enkele bomen versierden, ballonnen die feestelijk wapperden, cadeautjes die aan het lonken waren, maakten duidelijk dat er een feest aan de gang was.

Na onze boterhammetjes te eten, konden we beginnen met ons levenspad. De symboliek van elke stap van het levenspad hebben we besproken tijdens de lessen, waardoor de kinderen een idee hadden waarvoor elke opdracht symbool stond en dus geen extra uitleg nodig hadden tijdens het uitvoeren. En daar gingen we dan: Eén voor één sprongen of klauterden we over een dikke boom, namen we onze positieve enveloppe, slingerden we met een touw over een gracht, stapten we rugwaarts over een smalle boomstam, gooiden we de dobbelsteen tot we een 6 hadden, vernietigden we onze negatieve enveloppe, stapten we via een omgevallen boom het meer over, om dan te eindigen bij ons kleifiguurtje waarin de wens van de ouders zat. Vlot en zonder problemen werd er steeds op elkaar gewacht tot iedereen klaar was met elke opdracht om dan naar de volgende over te gaan. Zo eindigden we als groep terug op de mooie open plek in het bos.

Daar kreeg iedereen een rugzak, een bon om naar Bobbejaanland te gaan, een boekje met daarin uitleg, gedichten en teksten, een wenskaart, een prachtig boek van het geluidshuis en natuurlijk het gouden hart dat ik met veel liefde zelf heb gemaakt! Nu klinkt het eventjes alsof het lentefeest rond cadeaus draait, maar dan geef ik je een verkeerd beeld, want wat we daarna kregen was het aller aller tofste van de dag: aperitieven! De lekkernijen en drankjes werden boven gehaald en werden coronaproof gedeeld. Iedereen smulde tot zijn buikje pijn deed. Een heerlijk moment, maar vooral een moment waarbij het groepsgevoel nog eens naar bovenkwam. Lachen, genieten, smullen, delen, plezier maken,... Het feest mocht nog veel langer duren. De verschillende spelletjes die ik voorzien had, hebben we dan ook uitgesteld naar maandag tijdens de zedenleerles. Perfect om nog wat na te genieten van deze geslaagde dag! ☺ En natuurlijk mogen we de vele foto's niet vergeten. Een hele mooie herinnering om steeds te kunnen terugkijken. Geniet ervan!!

Proficiat met jullie feesteling!

Juf Ellen

## AFSCHEID MARTINE

We namen deze week 'coronaproof' afscheid van juf Martine.  
Namens alle ouders van de (oudervereniging) Leefschool een dikke merci ! Bedankt voor de fijne samenwerking !

