



# flashboom

23<sup>e</sup> jaargang | nummer 14/ 15 december 2017 | redactie: Els

## EDITORIAAL

Wirrelwarrel witte vlokken dwarreldansen naar beneden. Muts op, sjaal om, gauw naar buiten met een schepje en een slee. Sneeuwgevechten, ballen gooien, iglo bouwen, sneeuwpop maken, sleetje glijden, rode wangen, tinteltenen, natte voeten, kippenvel. Sneeuwpret!

Warm worden van onze kinderen die zich inzetten voor de warmste week.

Hartverwarmende kippenvelmomenten deze week in onze leefschool!



## Leefschoolnieuws van de directie

### De warmste week:

Ondanks de koude, winterse dagen was het toch een hele warme week.

Enkele kinderen van leegroep 5 organiseren acties om geld in te zamelen voor de warmste week. Mooi toch !

Thebe verkocht soep. Linde, Ella B., Annelies, Eden en Heleen verkopen volgende week knuffeltjes, zelfgemaakte thee-lichtjes, dromenvangers, kaartjes en koekjes. Zij gaan rond in de klassen en bij de burens in hun straat. Wil jij ook je steentje bijdragen dan kan je nog iets aankopen op donderdag 21/12 want zij voorzien een standje op school. Alvast hartelijk dank om hieraan mee te werken.

## AGENDA

- 12/12: oudervereniging
- 12/01: Nieuwjaarsreceptie
- 30/01: oudervereniging
- 24/02: kinderactiviteit
- 27/02: leefgroepvergadering:
  - Lg 2: 18 – 19 uur
  - Lg 1: 19 – 20 uur
  - Lg 5: 20 – 21 uur
- 01/03: leefgroepvergadering
  - Lg 4: 18 – 19 uur
  - Lg 3: 19 – 20 uur
- 05/03: oudervereniging
- 17/03: leefschoolband +ouderfuif
- 17/05: oudervereniging
- 27/05: Lentefeest/Communie
- 02/06: Leefschoolfeest
- 12/06: oudervereniging

### Praatcafé:

- 21/12 vanaf 15.30 uur
- 09/02 vanaf 15 uur
- 30/03 vanaf 15 uur
- 26/06 vanaf 15.30 uur

### Leerlingenraad:

- 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05 en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de leraarskamer o.l.v. Martine

## MENU

- Zie website

## DEADLINES

- Elektronische inzendingen stuur je voor donderdag 12.00u naar [bs.oosterzele@g-o.be](mailto:bs.oosterzele@g-o.be)
- Inzendingen op papier dienen



### Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes

Hallo iedereen,

We zijn al een gans weekje in de weer met het maken van onze nieuwjaarsbrieven. En al zeggen we het zelf, (stoef stoef) ze zijn al hééél mooi!!!

De Maanvisjes en Zeepaardjes dachten bij het dik pak sneeuw ook aan de diertjes. We strooiden brood voor de vogeltjes en zongen voor hen een lied:

'5 stukjes brood voor m'n vogelvriendje Piet,  
Ik help hem door de winter, ik vergeet hem niet.  
Daar komt ie aangevlogen, nou zit ie op de heg.  
Pikt van het schaalte steeds een stukje weg!'

Iedereen een fijn weekend!

## Leefgroep 4 | Gekko's

Beste lezers

We hebben bij project proefjes met eten gedaan.

We lieten peper drijven in een diep bord met water en als je er dan met je vinger aan kwam ging die peper helemaal weg naar de zijkant.

We hebben ook lava in een glas gemaakt. Dat doe je met water olijfolie en zout.

Daarna hebben we onderzocht wat het snelste bruin wordt: een halve appel of een geraspte appel.

Dat is de geraspte appel omdat daar het meeste lucht aan kan.

De naam voor ons wereldrestaurant is gekozen: de gekke stok! ☺

De sint is gekomen en we hebben 3 cadeautjes gekregen.

Dat waren Dixit, Take 5 en Raad je plaatje.

Het vierde heeft ook Monkey tales gekregen voor op de computer.

Groeten Floriant en de gekko's

## Leefgroep 5 | Feniksen

Liefste dagboek,

Vandaag is het maandag en de dag is heel speciaal gestart. We zijn bijna de klas binnengeslierd. Wat een sneeuwpret! Inga trakteerde vandaag ook voor haar verjaardag. Njamnjam... dank je wel!

Tot morgen,  
Liefste dagboek.

Goeiedag!

Het is nu dinsdag en het sneeuwt nog steeds. De ochtendkring bestond dus uit gezellig spelen in de sneeuw. Is eens wat anders, niet waar? Vandaag is Toine jarig en hij verraste ons met een overheerlijke cheesecake! Dikke merci!

Tot morgen.

Jow jow!

Woensdag=korte dag!

Vandaag werkten we aan onze nieuwjaarsbrief, we vinden hem namelijk helemaal zelf uit!

Spannend!

Donderdag zijn we gestart aan onze nieuwjaarskaart. Het was vandaag dus een sportieve en creatieve dag.

See you soon!

En tot volgende week!

Siel en juf

## Leefgroep 5 | Wolkenvangers

Dag allemaal,  
Hier zijn de wolkenvangers terug met een beetje nieuws! Maandag was juf Izabel wat ziek dus hadden we terug juf Celien. Gelukkig voelt juf Izabel zich terug al wat beter! Dinsdag gingen we het KAZ een bezoekje brengen maar dit is jammer genoeg niet kunnen doorgaan door de sneeuw. Ons bezoekje is uitgesteld naar volgende dinsdag. Hopelijk gaat het dan wel door. Vandaag zijn we begonnen met het knutselen en schrijven van onze nieuwjaarsbrief. Spannend!

Tot de volgende keer!

Maarten en de Wolkenvangers

## Leefgroep 5 | Niveau 6 – Junior Journalist

Traditiegetrouw deed niveau 6 ook dit jaar mee aan de junior-journalistenwedstrijd. Er werden 3 teksten door ons geselecteerd en doorgestuurd. Wie zal de uiteindelijke winnaar zijn? Nog even vol spanning afwachten. Wij geven alvast een dikke pluim aan iedereen die zich inzette om iets moois te schrijven over vriendschap. Want dat was het thema van dit jaar. We laten jou deze week mee proeven van het verhaal van Eden Bogaert: Narlak en de wolf! Geniet ervan!

Wordt vervolgd ...

Het verhaal vinden jullie aan het einde van deze flashboem!

## Nieuwjaarsbrieven

Nieuwjaarsbrieven zijn te verkrijgen in de klas van juf Marjolein telkens voor en na schooltijd. Er wordt een brief geknutseld voor de ouders in de klas maar wie graag ook een briefje aan meter, peter, oma, opa,... geeft kan er eentje kopen in de klas van juf Marjolein. Kostprijs: €1 voor een nieuwjaarsbrief.

## SVS

Beste sportievelingen,  
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddag activiteiten:  
24/01/'17: Badminton dubbel te Oosterzele voor niveau 5 en 6  
31/01/'17: Tussen 4-vuren te Zottegem voor niveau 3 en 4  
7/03/'17: Netbal te Oosterzele voor niveau 5 en 6  
14/03/'17 of 21/03/'17: Ijsschaatsen te Liedekerke (met de bus) voor niveau 3, 4, 5 en 6  
21/03/'17: Dans te Zottegem voor niveau 1 en 2  
13/06/'17: Kidstennis te Geraardsbergen (met de bus) voor niveau 1 en 2

Kinderen krijgen steeds 2 weken voor de activiteit een inschrijvingsbriefje mee.  
Sportieve groetjes,  
Marjolein

## Thebe's soep for life



Thebe combineert haar passie voor koken met het goede doel en maakt dit jaar soep voor het Kinderkankerfonds. Deze actie kadert in de warmste week van Music For Life.

Geniet van verse soep en steun tegelijkertijd het Kinderkankerfonds... een ideale combinatie.

Meer info en bestellen kan via [deze link](#). Alvast van harte bedankt!

Thebe

## Warme oproep!

Beste leefschoollouder,

Op 15 oktober heeft Veerle, één van mijn beste vriendinnen, die in Portugal woont, alles verloren in een brand. Op 2 dagen tijd is 1/3de van Portugal platgebrand. Deze keer was er ook voor haar geen ontkomen meer aan. Gelukkig heeft ze op tijd de moedige beslissing genomen om haar huis te verlaten. Hierdoor is ze gelukkig nog in leven.

Graag doe ik via de flashboem een warme oproep om huisgerief in te zamelen voor Veerle. Ze is alles kwijt, dus dit kan gaan van borden, bestek, lakens, gordijnen, tapijt, handtas, curverbox tot groter materiaal als een kast, bed ... Alles wat nog in goede staat is en anders naar een Kringwinkel wordt gebracht bijvoorbeeld, kan naar mij thuis gebracht worden. Ik woon in Sint-Lievens-Houtem, op 8 minuutjes rijden van de Leefschool. Mijn gsm nummer is: 0473/644.544. Tijdens de kerstvakantie komt Veerle naar België en wordt het ingezamelde gerief met een vrachtwagen van vrienden naar Portugal gebracht. Alvast bedankt.

Warme groet,  
Inge (mama van Joshua Verstuyft, N6)

## Help de bijen!



Dag leefschoolvriendjes,  
Dat bijtjes belangrijk zijn, dat moeten we jullie vast niet meer vertellen. Zonder de bijtjes geen honing, maar vooral ook geen groenten en fruit voor ons om te eten, geen duizenden soorten plantjes op aarde. Zonder de bijtjes kunnen we niet verder. Dat het niet zo goed gaat momenteel met onze zoemende vriendjes, dat weten jullie wellicht ook al. Ze hebben het moeilijk omdat er in de landbouw vaak

pesticiden gebruikt worden, er heel wat vervuiling is van lucht en water, en omdat er steeds minder bloemetjes te vinden zijn waarop ze hun nectar en stuifmeel kunnen vinden. Sinds dit jaar is ook de Aziatische hoornaar, een supergrote wesp die uit Azië komt en bijen opeet, een nieuwe bedreiging voor de bijen.

Daar willen wij, Warre Van Hoya (schildpadjesklas) en zijn mama, iets aan doen. We hebben bijtjes thuis en willen hen en alle andere bijtjes een handje helpen. Dat kunnen we niet alleen.

Kennen jullie de spork? Dit is een struik of kleine boom, die ook wel eens met een moeilijk woord *Rhamnus Frangula* of vuilboom wordt genoemd. Het is een heel speciale struik, want hij bloeit superlang, van de lente tot laat in de zomer. Uit de bloemen komen kleine zwarte bessen, die niet lekker zijn voor de mens, maar een delicatessen voor fruitetende vogels zoals de grote lijster en fazanten. De spork trekt vlinders aan zoals de citroenvlinder en het boomblauwtje. De rupsen van de citroenvlinder kunnen zelfs enkel op sporkhout overleven! Maar het leukste van al, vinden wij, is dat al die bloemetjes heeeeeeel veel nectar en stuifmeel geven. En dat maakt de spork als een paradijs voor onze fladderende én zoemende vriendjes!

Ik spork, hij sporkt, wij sporken... Spork jij mee?

Hebben jullie nog wat plaats over in jullie tuin of in een park of langs de berm? En hebben jullie zin om net als wij één of meerdere sporken aan te planten? Samen met immerij De Bijenvriend gaan we ervoor om 100 000 sporken te planten. Elke spork telt!

Via [www.bijenvriend.be](http://www.bijenvriend.be) kan je eenvoudig je sporken bestellen aan 1€ per stuk. Afhalen kan bij ons thuis op zondag 18 februari van 9 tot 12u: Oudenaardse steenweg 39 in Balegem. Als het mooi winterweer is, maken we er die voormiddag een gezellig kampvuurtje bij.

Heb je vragen? Laat maar horen via smartschool, fb of via [sienlievens@hotmail.com](mailto:sienlievens@hotmail.com) of spreek ons aan op school. Bedankt alvast om ons te helpen! Bij-zonder lieve groetjes!

Warre en Nout, Seppe en Sien

Ps. Een spork groeit gemakkelijk op alle bodems, maar het liefst op wat zure, licht vochtige grond. Hij kan tot 5 meter hoog groeien als een kleine boom. Maar als hij echter regelmatig gesnoeid wordt (wat meer takken en bloemen geeft), kan een rij sporken uitgroeien tot een mooie gegofte houtkant.



## Pepernootjes van de Sint ZONDER suiker

Wisten jullie dat de Sint ook dit jaar een suikervrij lekkernijtje meehad: hij koos voor zelfgebakken pepernootjes – en riep hiervoor de hulp in van het Gezond Voedselteam.

Aan de smikkelende kindjes te merken, werden ze zeer gesmaakt!

### Ook eens proberen?

Hier alvast het (eenvoudig) recept (ca. 75 pepernootjes):

- 150 gram speltmeel
- 40 gram amandelmeel
- 100 gram kokosolie (of gewoon boter)
- 80 gram verse dadels, ontpit (eventueel helft vervangen door gedroogde pruimen)
- 50 gram rozijntjes
- 1 ei
- 2 eetlepels koek & speculaaskruiden
- 2 theelepels (wijnsteen)bakpoeder
- snufje (Himalaya) zout



Verwarm de oven vast voor op 160 graden. Doe de kokosolie in een klein pannetje en smelt deze op laag vuur. Doe dan de dadels en rozijntjes, samen met de kokosolie en het ei in een keukenmachine, en meng het tot een egale massa. Voeg dan alle andere ingrediënten toe, en meng het tot een egaal geheel. Laat het eventueel enkele uurtjes opstijven in de koelkast (vergemakkelijkt het balletjes rollen).

Bekleed dan het ovenrooster of een bakplaat met een bakpapiertje. Draai kleine balletjes van het deeg en druk deze een klein beetje plat voor je ze op het rooster legt. Het mengsel is goed voor een heel rooster vol kruidnootjes. Probeer ze ongeveer allemaal van hetzelfde formaat te maken.

Schuif het rooster dan de oven in, en bak de suikervrije kruidnootjes in ongeveer 15-20 minuten af. Ze zijn klaar als ze mooi goudbruin zijn. De baktijd is een beetje afhankelijk van hoe groot je de kruidnootjes maakt, dus hou ze de laatste minuten een beetje in de gaten.

Veel bakplezier,  
het gezond voedselteam

## Narlak en wolf

Narlak schrok wakker, hij lag in een kraaknietigerig lutje dat hij zelf had gemaakt gisteravond, toen zijn moeder was gestorven. vlak voor ze stierf had ze Narlak laten zweren dat hij naar het wexten zou trekken en op zoek zou gaan naar het hol van de wereldgeest omdat er iets rondsliep, waar alleen de wereldgeest een eind aan zou kunnen maken. Dat duistere ding was een eland, maar geen gewone, een eland waar een krachtige oelmo in was gekropen, die leefde om te doelen. Met elke maan werd hij sterker. Narlak moest de wereldgeest smeken om er een eind aan te maken. 'Gij moe opschieten! Narlak stond op uit zijn slaaptak van bertenhuid. 'Gij wankelde, hij had eten nodig, maar het probleem was: hij had nooit leren jagen! 'Gloe moet hij nu aan dit komen? Toen hoorde hij iets, het was gepiep. Narlak kreeg het, het was een jong dier dat om hulp riep: 'help, ik zit vast, ik wil wel dat je daar bent! ik kan je ruiken!' Narlak ging op zoek. Toen zag hij een jonge wolf die in een strik zat, 'ik kom je helpen' zei Narlak in de wol taal. 'Gij wist hoe hij die kon, maar hij had nu tenminste een vriend met wie hij kon spreken. Narlak maakte de wolf los en die sprong hem en likte zijn kin. 'dank je, heel erg bedankt!' riep de wolf. Plots schoot Narlak iets te binnen, 'alsjeblieft' blafte hij 'wil je me helpen met jagen ja hoor' was het antwoord. Toen ze wat gezeten hadden vertrokken ze naar het wexten! 2 uur later waren ze al een heel eind maar het wexten getrokken, maar toen, uit het oosten kwam een onheilspellend brul van een eland. Narlak schrok en wolf zijn nekken gingen rechtoverreind staan. Maar toen ontspande hij zich weer. Dat was voor Narlak het teken dat het veilig was. Ze gingen verder en toen het begon te schemeren spreide Narlak zijn slaaptak uit en kroop erin. Naast hem wriemelde wolf zich er ook in. Dat gaf Narlak een goed gevoel. 'Gij had een vriend, die hij vertrouwde. Wolf voelde zich net zo, zijn staartloze broeder hield van hem, en wolf had al heel wat staartlozen ontmoet, maar die hadden allemaal slechte bedoelingen, deze was anders, hij rook ook anders, naar wolf en naar niet-wolf, maar dat maakte hem allemaal niets uit, zijn vriend was vriendelijk en had hem nodig. De volgende morgen trokken verder, en toen heel wat dichterbij de volgende keer klank er onheilspellend elandengebrul dat het woud deed schudden. Wolf gramde en zette zijn nekken overeen. Deze keer liet hij ze niet los, wat voor Narlak het teken was dat de demon-eland dichterbij kwam. Wolf zette het op een lopen.



terwijl hij angstig jankte, Narlak ging crachteraan, na een paar  
minuten die een eeuw leken te zijn, kwamen ze aan bij een rivier.  
Daar, in het water, lagen een paar keien. Wolf sprong erover en wachtte  
aangetrokken naar Narlak, die wankel over de stenen liep, en toen, geheel  
onaangekondigd kwam er een reusachtige golf die Narlak van de kei  
liet vallen! Het water was diep en koud, ergens op de oever hoorde  
hij wolf janken, Narlak ging kopje onder en plotseling was alles  
zwart. Even later trok wolf hem aan land en likte de kei van  
zijn vriend 'niet doodgaan, nu niet doodgaan!' En als een wond  
kuchte Narlak en deed zijn ogen open. Het volgende moment pakt  
hij wolf vast en gaf hem een knuffel, 'bedankt' mampelde hij, 'zonde  
du was ik nu verdronken!' Narlak viel in slaap en de volgende  
ochtend was Narlak weer beter en trokken ze verder. Wolf ving een  
paar dieren en dat gaf Narlak nieuwe kracht, wolf liep voorop  
verdween even uit het zicht, en toen piepte hij. Narlak keek en  
zag een beer. Wolf piepte en probeerde de beer af te lijden van  
Narlak door tussen zijn poten door te lopen en te graffen. Daar  
werd de beer duizelig van en hij liep weg. Toen kwam het hok  
van de wereldgeest in zicht. Het toen Narlak het had bereikt  
verscheen er een reusachtige eland. Wolf begon te huilen en ver-  
richtte de wereldgeest om hulp. Net toen de eland zijn reus-  
achtige gewei tegen Narlak wou slaan, rolde er een reusachtig  
reusblok van de berg af, recht tegen de eland. De eland werd  
verpletterd en wolf sprong op Narlak 'het is gelukt, het is ons  
gelukt!' ja' zei Narlak 'het is ons gelukt.'