



# flashboom

20<sup>e</sup> jaargang | nummer 14/12 december 2014 | redactie: Katrien

## EDITORIAAL

Was je ook getuige van de zwarte handen die Piet overal had achtergelaten. Guitige gezichtjes en fonkelende ogen lokten je mee om je neus tegen het raam van de klassen te drukken. Het waren spannende momenten, om terug van te genieten. Ondertussen wordt er al aan de volgende feesten gedacht. Vergeet niet de nodige nieuwjaarsbrieven aan te kopen. We kunnen weer genieten van een mooi en beklijvend verhaal van Alice. Bravo !

## LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE

### Betreft de staking van maandag 15 december:

**Kleuters:** de kleuterjuffen staken. Gelieve opvang te voorzien voor je kleuter. Kleuters waar ouders geen opvang voor hebben voorzien worden opgevangen door juf Lisa in de klas van juf Sofie.

**Lagere:** alle juffen zijn aanwezig. Er is gewoon les voor alle kinderen van de lagere.

Op 15/12 is er geen busvervoer en geen warme maaltijd/soep. Gelieve je kind boterhammetjes mee te geven. Wij voorzien water.

Er is wel ochtend- en avondopvang door Rozemarijn en Brigitte.

Dank voor jullie begrip.

## AGENDA

- Dinsdag, 16 december :leerlingenraad
- Dinsdag, 16 december oudercontact N6
- Donderdag, 18 december : oudercontact.
- Vrijdag, 9 januari : nieuwjaarsreceptie
- Dinsdag, 13 januari : medisch onderzoek N1
- Dinsdag, 20/01 : vaccinatie N1
- Vrijdag, 27 februari : gekko's film kinopolis
- Zaterdag, 28 februari kinderactiviteit
- Dinsdag, 10 maart : leefgroepvergadering : lfgr 1/2/3
- Dinsdag, 12 maart : leefgroepvergadering : lfgr 4/5
- Zaterdag, 21 maart volwassenactiviteit
- Maandag, 23/03 tem wo 25/03 GWP : N2 boerderijklass te Gijzenzele
- Zaterdag, 28 maart : lentewerkdag
- Zondag, 26 april : lente-en communiefeest
- Maandag, 20 april tem woensdag 23 april : GWP De Lork Leefgroep4
- Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

## MENU

- Zie website

## DEADLINES

- Elektronische inzendingen stuur je voor donderdag 14.00U naar [flashboom@leefschool.be](mailto:flashboom@leefschool.be)
- Inzendingen op papier dienen voor woensdag 11.30u binnengebracht te worden op het secretariaat.

## Opbrengst spaghettiavond en bodega:



## Hiep hiep hoera...

deze avond heeft € 2712,99 opgebracht. Nogmaals langs deze weg wil ik ALLE helpende handen en dragende schouders hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Uiteraard ook een dikke merci voor de talrijke opkomst.

### Medisch onderzoek:

Op dinsdag 13/01 gaat het gericht consult door op onze school voor de kinderen van N1.

Op dinsdag 20/01 gaat het vervolg hiervan door + vaccinaties kinderen N1 waarvoor de ouders hun schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Martine

## Leefgroep 1 | De schelpjes en de pareltjes

Dag lieve mensen,

Vorige week kwam Sint in onze klas en wat was dat leuk!

We kregen een garage en speeltuin met kleine poppetjes, een busje, een vliegtuig, een boerderij. En ja, ook een piano en trommel en waren hier heel blij mee.

Dank je lieve Sint!

Deze week hebben we eerst nog veel gespeeld en gesproken rond Sint, want nu we hem gezien hebben was het hek pas helemaal van de dam.

Dus niet verbaasd zijn als je nog steeds Sinterklaasmuziek hoort in ons klasje; wij zijn de jongste Leefscholertjes en trekken ons nog niets aan van 'tijd'.

Zacht, maar zeker ruilen we dingetjes om.

De schoen van Sinterklaas en de werkjes ter versiering, de handpoppen, ... We ruimen ze op en er komen andere dingen in de plaats: kerstballen en kaarsjes.

Een dennenboom en lichtjes. Veel lichtjes.

Want dat vieren wij vooral deze twee laatste weken voor het jaareinde. We vieren de donkere dagen en hoe fijn het is om dan binnen te kunnen zijn in een klas met warmte en licht.

Groetjes, Nele en Katrijn

## Leefgroep 2 | De kikkertjes en schildpadjes

We hebben ons project deze week afgesloten met een leuke opdracht die we kregen van de Sint. Hij had een minibriefje mee van de kaboutersint met de opdracht dat we op 'het land van de leefschoon' op zoek moesten gaan naar 15 verstopte kabouters en zo gezegd zo gedaan... per duo (kikker- & schildpadkindje) gingen ze met een foto in de hand op zoek naar hun verdwenen kabouter. Niet zo makkelijk bleek, de juffen hadden goede verstopplaatsjes uitgezocht. Maar we hebben de opdracht tot een goed einde kunnen brengen en nu zijn we goedgekeurd door de kaboutersint om ooit een ontmoeting te hebben met een echte kabouter. Jullie zijn gewaarschuwd binnenkort kan een echte bos-, tuin-, duin- of huiskabouter het pad van jullie kind kruisen en wie weet zien jullie die ook ;). De speelgoedjes van de Sint werden deze week goed uitgeprobeerd en we hebben ons best gedaan om onze ideeën voor pimp je speelplaats uit te werken. We maakten een kleine maquette van onze ideeën of we bouwden deze met bouwblokken. Wij zien het volledig zitten om onze speelplaats om te toveren, hopelijk winnen we. Aan inzet geen tekort! Onze kerstboom heeft ook een plaatsje gekregen en scherven brengen geluk dus moest er toch een balletje aan geloven. En last but not least waren er jarige kindjes deze week: Cas, Pina & Kamiel werden allen 5 jaar. Bedankt voor de lekkere traktaties en nogmaals een dikke proficiat!

Toedelo,  
Valentine

## Leefgroep 3 | De maanvisjes en de zeepaardjes

Hallo allemaal,

Deze week hebben we gewerkt rond onze nieuwe speelplaats. Wat zouden wij graag willen veranderen en daar hebben we dan ook een ontwerp van gemaakt en een maquette in lego. Deze hebben we dan kunnen voorstellen op ons speciaal forum van vrijdag. Spannend!!!!!!

Ook zijn we deze week reeds gestart met het maken van onze nieuwjaarsbrief. Want het zal er heel snel zijn.

Ons project van ons lichaam hebben we eventjes in de frigo gestopt om dit dan na de vakantie weer verder op te nemen. Dan wacht er ons nog een spannende rondleiding in het UZ van Gent en het verder afwerken van ons eindproduct.

Iedereen een heel fijn weekend,  
De juffen

## Leefgroep 4 | De stokstaartjes

Dag ouders,  
Lees de coole flashboem hieronder.

MAANDAG:

vandaag was het geen niveau omdat het fotoroman was en dat was kei COOL.

DINSDAG:

jammer was het niveau en niets speciaals

!!!!

WOENSDAG:

Het was maar halve dag JEEJ!!!!!!

DONDERDAG:

het was weer geen niveau JEEJ!!!!!!

groeten,  
Heleen en Max-Emile

## Leefgroep 5 | De feniksen

Lieve lezertjes,

Maandag zijn we met onze klas gestart met leren leren: spreekwoorden en moeilijke woorden.

Dinsdag gingen we daarmee verder maar toen bekeken we alle kunststromingen van dichterbij: waaraan zijn ze te herkennen en welke materialen worden gebruikt? De kunststromingen werden duidelijk gemaakt aan de hand van projecties op het smartbord. Wat leren we veel bij.

We gingen dinsdag ook gaan turnen in de sporthal, daar deden we het vervolg van de partneroefeningen, tof hoor!

Woensdagochtend hebben in het teken van de axenroos - bever onze klastaken eens goed verwoord en stappenplannen van gemaakt, zodat we steeds kunnen opzoeken wat een taak inhoudt.

Donderdag hebben we de laatste puntjes van leren leren gedaan en sloten we af met een mindmap. Ook waren we donderdag en vrijdag druk in de weer voor 'Pimp je speelplaats!' Toffe week achter de rug!

Isaura, Alice en juf Sofie

## Leefgroep 5 | De wolkenvangers

Dag beste lezer,

Deze week zijn we begonnen met 'leren leren'. We maakten een mindmap over ons kunstproject. Zo zien we in één oogopslag wat de verschillende kunststromingen betekenen.

We hebben ook gesport en rond pimp-je-speelplaats gewerkt. Onze ideeën vernemen jullie op het forum.

Maandag 15 december houden wij tussen 18 en 20u onze vernissage. Jullie zijn allemaal hartelijk welkom in de nieuwe eetzaal!

Groeten van de wolkenvangers

## Leefgroep 5 | Niveau 6

Het derde verhaal uit de reeks van 4 van onze deelnemers aan de Junior Journalistwedstrijd komt van Alice.

Veel leesplezier!  
juf Els en juf Izabel

### Het meisje

Dit verhaal gaat over een meisje. Haar naam ken ik niet. Haar aanspreken durfde ik niet. Waarom? Was het omdat ze in een rolstoel zat? Ik denk het niet, ik weet niet wat het was, ze was gewoon ... speciaal.

“STOP!”

“En? Hoeveel?”

“38 seconden, je nieuwe record! Proficiat! Nog een keer?”

“Zeker weten!”

“START!”

De seconden liepen. 1, 2, 3, 4 ... Dan een luide klap.

“Estelle! Gaat het?”

‘Ja, ja gewoon een stomme val!’

“Een stomme val? Je knie is anders hevig aan het bloeden!”

“’t Valt wel mee.”

“Meekomen jongedame! Dit moet verzorgd worden.”

Die avond thuis ..

“Estelle, wat is er gebeurd?”

“Niets, ik ben gewoon gevallen.”

“Het ziet er anders wel erg uit!”

“Nee, nee, ik ga naar mijn kamer.”

“Heb je geen honger dan?”

“Neen ...”

De volgende ochtend ...

“Estelle, tijd om naar school te gaan!”

“Ja, ja!”

“Oei je knie ettert. Kom, ik doe er snel wat ontsmetting aan en een pleister op.”

“Neen, ik wil niet te laat zijn op school.”

Op school ...

“Ik meen het, Olivia. Ik zag een meisje.”

“Een meisje? In een rolstoel?”

“Ja.”

“Ok dan, dat is toch niet zo speciaal?”

“Jawel, ze had iets speciaal.”

Op de atletiek ...

“Dag Estelle, hoe is het met je knie?”

“Tja ... “

“Oei, zal ik het ontsmetten?”

“Ja, ok.”

“Denk je dat het lukt om te lopen?”

“Ik denk het.”

“Ok, maar als je voelt dat je pijn begint te krijgen stop je meteen, ok?”

“Ja ok!”

Een tijdje later ...

“Hey Jules, alles goed?”

“Heel goed maar zo te zien met jou niet echt!”

“Ah ja? “

“Je knie!”

“Ah ja ... gewoon gevallen.”

“Ah ... Wat is er gebeurd?”

“Vreemd verhaal, ik was aan het lopen en ... ja nee, laat maar, je zal me gek verklaren, net zoals Olivia.”

“Nee, toe vertel!”

“Ik was dus aan het lopen en zag een meisje.”

“Een meisje? Dat is toch niet zo speciaal?”

“Je laat me niet uitspreken, ze zat in een rolstoel.”

“Ja, en? Nog nooit een meisje in een rolstoel gezien of zo?”

“Jawel, maar zij had iets speciaals.”

“Estelle! Kom je?”

“Ja! Ik moet gaan. Dag Jules.”

“START ! 1, 2, 3”

Was dat nu weer dat meisje in die rolstoel? Oh nee, ze kijkt naar mij. Wat moet ik doen? Geen oogcontact maken, dacht Estelle.

“Auw, mijn knie!”

“Wat is er?”

“Pijn!”

“Naar huis en rust een paar dagen uit!”

De volgende dag thuis...

“Estelle, kom je?”

“Ja ... auw mijn knie! MAMA!”

“Wat is er Estelle?”

Mama zag de hevig bloedende knie van Estelle.

Wat was dit?! Het deed zoveel pijn!

“Wij gaan nu naar spoed!”

“Tja, dat ziet er niet goed uit.”

“Wat is er aan de hand?”

“Wel, je knie is aan het afsterven. Dat betekent dat hij niet meer te redden valt.”

“Bedoelt u dat hij zal moeten geamputeerd worden?”

“Het spijt me.”

Estelle zweeg. Tranen liepen over haar wangen.

Was dit het einde? Nooit meer lopen? Nooit meer stappen? Haar rechterbeen voor altijd weg?? Dit kon gewoon niet waar zijn!

Ze was zo verdrietig, had zoveel pijn en was zo boos. De tranen bleven maar komen.

Ook thuis bleef Estelle zwijgen en huilen.

“Estelle, zeg toch iets?! Ik vind dit ook erg maar praat erover met mij.”

Estelle was niet van plan ook maar iets te zeggen tegen haar mama. Ze wou wel praten maar alleen met dat meisje in die rolstoel. Zij was toch ook een been kwijt? Zij zou haar begrijpen.

Dus stond ze op en ging met veel moeite naar buiten.

Ze wilde naar de atletiekbaan. Dat moest lukken, het was maar een paar straten verder.

Eindelijk ... gelukt! Ze was er, eventjes rusten ...

En daar zat ze ... dat meisje in de rolstoel.

Ze wilde er naar toe stappen maar dat lukte niet. Haar rechterbeen wou niet mee.

Estelle kon het niet geloven, dit moest een nachtmerrie zijn.

Ze was nooit gevallen, ze had nooit een meisje in een rolstoel gezien, dit was gewoon een stomme nachtmerrie waar ze maar niet uit ontwaakte. Ze begon weer te huilen. Ze snikte nog na toen Jules daar plots stond.

“Estelle, gaat het?”

Estelle zei niets, vloog in zijn armen en begon nog harder te huilen. Ze realiseerde zich steeds meer dat dit geen nachtmerrie was maar realiteit.

Ze keek op en zag ondanks de vele tranen het meisje.

Jules zag dat ze ergens naar keek en vroeg: “Wat zie je?”

“Zie je haar niet?”

“Zie ik wie niet?”

“Dat meisje in die rolstoel!”

“Neen ...”

Was dit dan toch een droom? dacht Estelle.

Ze begon spontaan te lachen, vergat haar pijnlijke knie en dacht na. Na een poosje vroeg ze aan Jules of hij haar naar huis kon brengen.

Jules deed dat met veel plezier. Hij had namelijk een oogje op haar.

Toen hij haar afgezet had, zei hij nog iets maar ze reageerde weer niet.

Ze hinkelde naar binnen en ging meteen naar haar kamer.

Ze viel op bed en deed haar ogen toe. Eindelijk ... RUST! Tot mama luid de kamer binnenkwam met een ongelukkig gezicht.

"Schatje, ik heb goed en slecht nieuws. Volgende maandag wordt je been geamputeerd." Het was nu vrijdag. Dat betekende dus dat ze nog twee dagen haar rechterbeen zou hebben.

Dat vond ze zo confronterend dat ze zich omdraaide en vroeg om het licht uit te doen, de gordijnen te sluiten en weg te gaan. Ze moest nadenken. Alles op een rijtje zetten. De helft van haar rechterbeen weg. Nooit meer stappen, springen, dansen, lopen, ... Hoe moest het nu verder? Zou ze ooit nog iets alleen kunnen?

Die bewuste maandag ...

Mama kwam de kamer van Estelle binnen.

"Hey schatje, hoe is het?" Estelle was nog lichtjes verdoofd en antwoordde niet.

Maar mama bleef maar praten. Toen de dokter de kamer binnen kwam, lachte hij eerst naar mama en keek toen naar haar. "Hoe is het?", vroeg hij. "Ik praat al een uur tegen haar maar ze zegt niets", zei mama. "Dat is normaal", antwoordde hij.

Uiteindelijk vroeg Estelle: "Is mijn been weg?"

"Ja", zei mama zacht.

"Waarom heb ik dan jeuk aan mijn rechterbeen?"

"Dat noemt men fantoompijnen", zei de dokter, "daar zal je blijvend last van hebben."

Mama pakte een zakdoek maar ze huilde niet.

Thuisgekomen reed Estelle het huis in met haar rolstoel net zoals ze het zich had voorgesteld. Ze wilde meteen naar de atletiekbaan.

Het was even slikken, met die rolstoel op straat. Gelukkig was de atletiekbaan niet ver.

Jules kwam meteen aangelopen. Hij wilde alles weten. Estelle vertelde over de jeuk aan het been dat er niet meer was en Jules gaf een update van wat er allemaal gebeurd was op de atletiek.

Een paar weken later werden de maten voor haar kunstbeen genomen. Ze werd langzaam maar zeker weer gelukkig.

Ze dacht nog veel na over dat meisje. Vele jaren later wist ze dat ze heel eventjes zichzelf had gezien: een geweldig en bijzonder meisje!

## NIEUWJAARSBRIEVEN te KOOP voor ...

De kinderen knutselen in de klassen een nieuwjaarsbrief voor de mama's en de papa's.

Wie graag een brief wenst voor de grootouders/ meters / peters kan er steeds eentje kopen.

Kom gerust eens langs bij juf Marjolein en daar is er nog ruime keuze.

Kostprijs: € 1/ stuk

## LEERLINGENRAAD / 25/11 EN 02/12/2014

Op dinsdag 25 november was er een leerlingenraad i.v.m. pimp je speelplaats. Ann (mama) is langsgekomen om de kinderen te informeren rond het nieuwe project. Dit was het startschot zodat elke groep de komende weken aan de slag kon gaan met opdrachten om de speelplaats toffer te maken.



Op dinsdag 2 december was er een reguliere leerlingenraad:

Er zijn wat perikelen rond de voetbal. Goede afspraken maken goede vrienden:

- Wanneer de bel gaat stopt het voetballen, goals die na de bel gemaakt worden tellen niet meer mee.
- Aan het raam van de speelzaal van de lagere hangt een duidelijk voetbalschema. Dit moet door iedereen gevolgd worden.
- Om een "gelijke" verdeling te krijgen zitten er steeds 2 kinderen minder in de groep waar Seppe in voetbalt.

De Gekko's hebben een brievenbus die zowel voor de klassenraad als de leerlingenraad gebruikt wordt. Het is praktischer werken wanneer dit wordt opgesplitst. Een gekko had al een brievenbus gemaakt. Deze wordt vanaf heden voor de leerlingenraad gebruikt.

Martine

**STAD VAN AXEN : Wees een bever en doe mee aan**



**Actie: Music for life 2014.**

Het GO en dus ook onze school neemt deel aan Music for life 2014. Tot en met vrijdag 19/12 verzamelen wij geld in voor de speel-o-theken van Netwerk tegen Armoede vzw. In een speel-o-theek kan je gratis of voor weinig geld speelgoed lenen. Wist je dat 1 op 10 Vlaamse kinderen geboren worden in een kansarm gezin ? Spelen is een kinderrecht, of je nu rijk of arm bent. Daarom verkopen wij knuffelkonijntjes/-beertjes aan 5 euro. Hoe meer knuffeltjes jullie kopen hoe groter het bedrag voor de speel-o-theken van Netwerk tegen Armoede vzw. De knuffeltjes zijn verkrijgbaar bij Danny/Martine.

Dank voor jullie medewerking.

Martine



Langs deze weg willen we Karin (busbegeleidster) bedanken voor het schenken van 3 mousse ballen. Merci Karin



## SVS/Swimmathon 26/12/2014 De Gavers

### Agenda

4/02/2015: Tss 4 vuren: 3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> leerjaar

4/03/2015: netbal: 5<sup>de</sup> en 6<sup>de</sup> leerjaar

18/03/2015: Ijsschaatsen: 3<sup>de</sup> tot 6<sup>de</sup> leerjaar

20/05/2015: Minivoetbal: 5<sup>de</sup> en 6<sup>de</sup> leerjaar

Sportieve groeten,

Juf Marjolein

## THEATERGROEP NU / Het zinloze tuig

**Theatergroep NU!**, een jongeren theatergroep uit Oosterzele o.l.v. Kevin De Wael, maakt voor het eerst een kindervoorstelling voor het hele familie. In **Het Zinloze Tuig** kruipen de jongeren van Theatergroep NU! in de huid van enkele unieke figuren en brengen ze een nooit eerder verteld verhaal. Deze voorstelling duikt in de wereld van de zintuigen, bespeelt onze fantasie en neemt ons mee op een onvergetelijk avontuur. Allen daar heen dus, op **20 december '14 in GC De Kluize**.

Meer info over deze voorstelling via [www.gcdekluize.be](http://www.gcdekluize.be)

of via <https://www.facebook.com/events/806026149440278/?fref=ts>

met vriendelijke groeten, **Kevin De Wael**

Frans Ackermanstraat 19, 9000 Gent 0495/19 37 29 [kdewael@live.be](mailto:kdewael@live.be)



# Het Zinloze Tuig

Theatergroep NU!

Zaterdag 20 december '14

GC De Kluize Oosterzele  
om 15 uur & om 19 uur.



Tickets aan 6 euro (kortingstarief) en 8 euro (volw) via [gcdekluzie.be](http://gcdekluzie.be)  
e-mail ([reservaties@oosterzele.be](mailto:reservaties@oosterzele.be)), telefonisch (09 363 83 30)  
of bij de cultuurdienst (Sportstraat 3); alle dagen van 8.30 uur tot 12 uur,  
van 13.30 uur tot 16 uur en op maandagavond tussen 18 uur en 20 uur; op  
vrijdagnamiddag zijn we gesloten. Er is geen bancontact.