



flashboem

18^e jaargang | nummer 11 | 23 november 2012 | redactie: Jana

EDITORIAAL!

Dag iedereen.

Wat een week! Iedereen in de school is druk aan de slag met hun projecten en de voorbereiding voor het Vrij Podium. De kinderen zijn zeer goed bezig. Hopelijk zien we jullie allemaal zaterdag bij het Vrij Podium en bij de etinge!

Op woensdag hebben we afscheid genomen van Klaas. Graag willen we onze steun betonen aan Jo en Andreas en wensen we hen veel sterkte toe.
Jana

AGENDA

- facultatieve dagen:
dinsdag 21 mei 2013
- zaterdag 24 november: vrij podium en etinge
- maandag 26 november: vergadering Lentefeest om 19u30 in de refter.
- donderdag 17 januari:
kleuterzwemmen K3

MENU

- Zie website

DEADLINES

- Elektronische inzendingen stuur je voor donderdag **14.00u** naar flashboem@leefschool.be
- Inzendingen op papier dienen voor woensdag 11.30u binnengebracht te worden op het secretariaat.

Leefgroep 1 | Schelpjes

Hatsjie, Hatsjoem!
Mijn neus doet zo een pijn.
Hatsjie, Hatsjoem!
Wat zou dat kunnen zijn?

Zoveel zieke kindjes in de klas. Woensdag waren er zeven kindjes ziek! Luca koorts, Jits de windpokken,... Gelukkig werken we verder aan het project 'Ziek zijn' dat helemaal van pas komt.

We hebben deze week verder de pleistertjes gerangschikt van klein naar groot en kindjes die het al zeer goed konden erna eens van groot naar klein. Kobe werd roos geschilderd met plakkaatverf en daarna tekende we met onze vingers rode bollen. Dat zijn de windpokken!

De twee honden, de poes, de cavia en de twee muizen die we kennen uit het verhaal 'het is een noodgeval' moesten bij de dierendokter. De poes was uit de boom gevallen en ai ai ai, haar pootje gebroken. Ze kreeg een spuitje in haar poep en een verbandje rond haar poot om te genezen. Over spuitjes gesproken, deze week mochten we in een bak met water met de spuitjes van de dokter spuiten. Wat was dat leuk om eens in het water te spelen!

Deze week was er een mama cavia en een baby cavia in de klas. Die hebben we moeten verzorgen en om de beurt kreeg een kindje willekeurig de brooddoos mee naar huis om groenten mee te brengen. De cavia's bedanken jullie voor de goede zorg!

Van Marthe hebben we deze week de kerstboom gekregen voor haar verjaardag. Bedankt! Die zetten we nog even aan de kant tot het tijd is om hem uit te stallen. Wat zal dat leuk zijn!

Kato was deze week jarig, wat een feest. Het is in onze klas bijna elke week party! Kato heeft iets ontdekt wanneer ze hem mee had naar huis.. Waarom heeft Kobe geen piemel? Is het dan een meisje?

We maken medicamentjes voor de zieke kindjes uit klei. Rollen maar! En we kijken hoe ons lichaam opgebouwd is. Luca DG had al een boekje mee.. Verschiet niet maar, de sint had luizen! Shampoo hielp niet, in bad gaan hielp niet en ook kammen niet. Er was maar één oplossing : de sint moest kaal geschoren worden! Oh Oh wat was dat grappig.

En nog even om te weten : Onze nieuwtjes doen het zo goed in de klas! Joepie!

Baai Baai Koekenvlaai met een hele grote zwaai!
Sanne

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes

In de schildpadjesklas hebben ze er iemand bijgekregen, nl. Walter de boom (gekregen van Hannes, de papa van Bram). Na een uitgebreide waarneming hebben ze deze ook eens nagetekend. Ondertussen hebben ze afscheid genomen van het project 'herfst' en kan het nieuwe project 'ruimte' van start gaan. Met de meegebrachte materialen wordt de nieuwe projectplanning opgemaakt.

Ook in de kikkertjesklas zijn er nieuwkomers : baby-cavia's! Pitje en wifi zijn vorige vrijdag bevallen van 5 snoezige kleintjes. Elke week mag een ander kleuterklasje voor ze zorgen. Naast de belevenissen van de cavia's zijn we ook nog bezig met ons project 'dino's' , we hebben deze week een dinolandschap gemaakt a.d.h.v. een plan die de kinderen zelf hebben getekend. We hebben architecten in spé onder ons! Ook hebben we een dinolandschap geschilderd, een dino geschilderd met noppenfolie, zelf een dinoverhaal gemaakt en dinoskeletten leren tekenen.

Dit weekend het vrij podium met aansluitend de etinge, we hopen jullie allen te verwelkomen want wij hebben deze week nog goed geoefend om jullie iets leuk te brengen. Tot zaterdag!!

Toedeloe,

Sofie en Valentine

Leefgroep 4 | Stokstaartjes

Week van 12 tot 16 november:

Beste lezertjes,

Maandag was het geen school.

Dinsdag hebben we aan onze lampionnetjes en placemats gewerkt voor het restaurant. Woensdag zijn we gaan zwemmen.

Donderdag verdeelden we de taken van het restaurant of wie wat gaat doen. En we beginnen eraan....

Vrijdag is het opnieuw atelier voor het vrij podium.

Cathaline Eva-marie en Helena.

Week van 19 tot 23 november:

Dag beste lezertjes

Maandag hebben we lampionnetjes afgewerkt en placematjes.

Dinsdag hebben we gekeken welk eten dat we klaarmaken met hulp van Katrijn en de mama van Brent.

We hebben 2 menu's: het Bloedmenu en het Regenwormenmenu, Mmmnn... Hopelijk kunnen we alle stokstaartouders volgende week verwelkomen.

Woensdag hebben we aan niveau gewerkt. Donderdag hebben we de hele dag project en vrijdag hebben we de hele dag atelier. We zingen de ganse dag door van 'Er was er eens een vrouw die pannenkoeken wou...'

Helena en Guillaume

Wij hebben voortaan ons eigen klas emailadres! Je kan ons schrijven via stokstaartjesleefschool@gmail.com

We kijken er naar uit om jullie mails te lezen....

groetjes,

De stokstaartjes

Leefgroep 4 | Gekko's

Nieuws vanuit ons Gekko-restaurant!

Nog 1 week te gaan en dan is het zover...dan gaan de deuren open van ons gekko-restaurant met een keuze aan een Mexicaans, een Afrikaans, een Italiaans en een Spaans gerecht en dit allemaal geserveerd door onze zeer bekwame serveersters en obers en gemaakt door koks van een zeer hoogstaand niveau! Deze week zijn we volop bezig geweest met de inrichting en de opsmuk van ons restaurant. Er werden dodenmaskers gemaakt, Italiaanse vlaggen, Spaanse waaiers, Afrikaanse maskers, Venetiaanse maskers, theelichtjes, Spaanse slingers...ook zijn onze placematjes zo goed als af. Dankzij de hulp van Nicole, Geert, Els en Birthe (mama Emely) hebben we dit allemaal kunnen realiseren, heel erg bedankt lieve mensen om ons zo hard te helpen!

Hou het agenda van jullie kind heel goed in de gaten want er worden volgende week nog een uitnodiging en briefjes meegegeven.

Wij zijn ook nog volop op zoek naar :

*mama's/papa's die op vrijdag 30 november na schooltijd het kapsel van onze serveersters kunnen doen (vlechtjes maken en dotjes)

*Staanlampen (12-tal) om ons restaurant gezelliger te maken

*kaarsen

*kandelaars

*kookvuurtjes op gas (4-tal)

*Spaanse, Afrikaanse en Italiaanse muziek

*Verlengkabels

Mededeling : beste ouders van gekko's en stokstaartjes,

Vrijdag 30 november blijven alle gekko's en stokstaartjes op school na schooltijd om ons restaurant klaar te zetten. Het is zeker niet de bedoeling dat broertjes of zusjes nog na 18u achterblijven op school. De opvang duurt tot 18u, daarna is er geen opvang meer voorzien.

Gelieve uw kind die dag warm te laten eten op school en een lunchpakket voor 's avonds te voorzien.

Lieve groeten,

Jana en Carmen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers

Op woensdag 21 november namen we afscheid van Klaas.

En het was zeer triest en zeer aan grijpend.

We willen Jo en Andreas heel hard steunen .

Van de Wolkenvangers.

Geschreven door Arthur

Zwerfvuil makkelijk in de hand te houden!? Misschien toch even op het schoolterrein beginnen ...

Zwerfvuil voorkomen is een zaak voor iedereen. Belangrijk is een elementaire ingesteldheid: hoe minder afval je koopt, des te minder moet je achteraf ook kwijt zien te raken. Onmisbaar zijn vervolgens een paar vaste reflexen: vooruitdenken, systeempjes om afval bij te houden tot je het ergens kwijt kunt volgens de regels van de kunst. En een beetje consequent zijn helpt ook: wie een vol blikje kan meezeulen, moet dat ook met een leeg kunnen...

Goed begin...

Geef je kinderen zo weinig mogelijk (potentieel) afval mee. Scholen zijn niet meteen bronnen van zwerfvuil - hoewel er toch het één en ander rondslingert op ons schoolterrein -, maar als kinderen van jongsaf afvalloos of minstens afvalarm leren leven, is de kans groter dat ze later niet klakkeloos ten prooi vallen aan het 'gemakzuchtig alternatief'. Dus: brooddoos i.p.v. aluminiumfolie of andere wegwerp; de goeie ouwe drinkbus of een plastic beker met schroefdeksel; als tussendoortje fruit (of groenten) of een koek in een koekendoos i.p.v. versnaperingen in wegwerpverpakking. De school zul je alvast niet horen klagen...

Ook ouderen kun je opvoeden! Probeer je omgeving ervan te overtuigen geen snoepwikkels, sigarettenpeuken of ander afval op de grond te gooien (en geef zelf het goede voorbeeld).

Afval kan op verschillende manieren gaan 'zwerfen', maar het doet dat hoogst zelden uit zichzelf. Met andere woorden: het ligt altijd wel aan de mens. Meestal aan diens gemakzucht, soms helaas aan kwaad opzet. 'Als ik er maar vanaf ben' is de drijfveer, maar de gevolgen zijn niet min: onveiligheid (glasscherven...), ongedierte, lelijkheid, de menskracht van onze onderhoudsmensen om de boel op te ruimen...



Help jij ook een handje om ons schoolterrein afvalvrij te houden?

Je kan altijd terecht in de afvalstraat, waar je je afval juist kan sorteren!